

Vraag het aan Morya

Levenslessen

**‘Nu is het eens tijd om andere dingen te doen’**

“Denk niet dat je voortdurend bezig moet zijn. Dit is niet haalbaar. Sommige mensen leven met een ideaal en ze staan ermee op, ze gaan ermee slapen. Maar soms moet je gewoon totaal andere dingen doen, even eruit springen en zeggen: “Ideaal, okay, al wat je wil en werken al wat je wil, maar nu is het eens tijd om andere dingen te doen.”

Dat moet je durven doen, het patroon van jouw leven doorbreken om gewoon andere dingen te doen, misschien te reizen, misschien een aantal zaken op een nieuwe manier in jouw leven te stellen om te zeggen: “Dit wil ik ook eens proberen.””

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn”
(uit hoofdstuk 13: ‘Hoe leer ik te houden van het leven?’) © Mayil.com